

*Mr. Hieronymus van Alphen  
Kleine Gedigten voor Kinderen*



LibriVox

*Kleine Gedigten voor Kinderen*

*Mr. Hieronymus van Alphen*

‘Jantje zag eens pruimen hangen, o! als eieren zo groot, 't Scheen, dat Jantje zou gaan plukken, schoon zijn vader 't hem verbood.’

‘Daar alleen kan liefde wonen, daar alleen is 't leven zoet, Waar men, blij en ongedwongen, voor elkander alles doet.’

Twee citaten uit Kleine Gedigten voor Kinderen. Van Alphen schreef voor zijn zonen drie dichtbundels (‘Ziedaar, lieve wigjes! Een bundel gedigtjes’) en gaf ze aanvankelijk anoniem uit. Deze bundels werden een groot succes, zijn tientallen malen herdrukt en zijn vertaald in het Frans, Duits, Engels, Fries en Maleis.

- |                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| 1. Proeve van Kleine Gedigten voor Kinderen         | 18:52 |
| 2. Vervolg der Kleine Gedigten voor Kinderen        | 20:36 |
| 3. Tweede Vervolg der Kleine Gedigten voor Kinderen | 21:49 |

**Gelezen door Bianca Kramer, Bart de Leeuw, Anna Simon en Peter Zinn.**

Tekstcontrole: Ans Wink, montage en productie: Bart de Leeuw.

Omslagtekening: J. Buys, ontwerp: Bart de Leeuw.

Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar [librivox.org](http://librivox.org).

*Deze opname is vrij van auteursrechten en mag worden gekopieerd, gepubliceerd en gewijzigd, zonder toestemming. Ook de omslag en de omslagtekening zijn vrij van auteursrechten.*